



SPONSORKLIM
18 & 19 JUNI 2005
8850 meter klimmen
in 24 uur!
Bezoek ons in
GRONINGEN
(Lees meer...)

Beproeving tijdens een beproeving

“Dag nieuwsbrief-lezers en vrienden van De-ice!”

Graag wil ik mij voorstellen, ik ben Petra en de (zwangere) vriendin van Arie. Op 28 augustus ben ik uitgerekend... en op 17 september stapt Arie op het vliegtuig richting Mount Everest.

Op het moment dat wij het mooie nieuws ontvingen dat we een kindje zouden krijgen, op 1e kerstdag 2004, was het nog altijd niet zeker of de expeditie door zou gaan, i.v.m. sponsoring. Ondanks het feit dat ik vanaf mijn eerste ontmoeting met Arie (eind sept. 2004) op de hoogte was van de expeditie werd het voor mij, en voor alle expeditie-gangers, pas concreet in februari. Met de uitgerekende datum in het achterhoofd kreeg ik het daar wel een beetje benauwd van.

Allerlei vragen staken de kop op... wat als het 2 weken later wordt geboren, kan ik dit wel 'alleen', kan Arie niet 3 weken gaan i.p.v. 5 weken, is het echt zo belangrijk voor Arie. Ja natuurlijk! ... (Lees hier de reactie van Arie...)

Havelte in “drie stappen” Vader-to-be!

door [Esther Anspach](#)

Gewapend met kaart en kompas luisteren we naar de uitleg van kenners Frans Welkamp en Bert Franssen. In groepjes gaan we op pad, om met behulp van het drie stappen systeem de juiste koers te lopen.

In het kort uitgelegd: kijk op de kaart waar je staat en waar je naartoe gaat, draai de kompasring en de kompasnaald doet de rest. Om en om loop je in de juiste richting en de overige groepsgenoten kijken met behulp van kompas of je op het juiste punt staat. Als ik vooruit ben gelopen, zie ik achter me maatje Huta hinken. Denk eerst aan een grap, maar even later peutert zuster Masja kundig een stukje dode tak uit haar been. Voor de foto dragen drie stoere vrouwen Huta en haar bepakking, de kompassen bungelen nog na om onze nek. Onze koers is snel bepaald, richting ziekenhuis!



Als we 's avonds gaan slapen, denken we, komen onze kenners met het briljante idee om 's nachts op pad te gaan met kaart, kompas en onze net opgedane kennis. In het diepe donkere bos ziet de wereld er toch iets anders uit en we lopen ook glad verkeerd. Doen onze hoofdlampjes uit als Bert naar ons op zoek gaat, zodat we hem kunnen laten schrikken, maar beseffen dat we zijn kennis te hard nodig hebben.

Moe en een stuk wijzer, kruipen we in de tentjes. Kamperen met de groep geeft al Everestgevoel en ik stel me voor dat we met z'n allen op de Noord Col liggen te pitten. Nog even en dan gaan we met ons “drie-stappen-plan” heel wat “Everest-stappen” tegemoet.

V E S leden sponsor De-ice



Er was eens klein manneke, die droomde over hoe het zou zijn om het niet benauwd thuis te komen uit school, om in bomen te klimmen, te fietsen of te rennen zonder tekort aan adem, net zoals alle anderen kinderen. Dat manneke las over sporters, avonturiers en bergbeklimmers. Hij stelde zich een doel..... niet bij de pakken neer te gaan zitten en te bedenken wat ie allemaal niet meer kon maar het eens van een andere kant te gaan bekijken en zijn grenzen te gaan verleggen.



Ik ben inmiddels iets groter geworden en maakt nu deel uit van De-ice... (Lees verder...)

Nieuwe donateurs / sponsors

COLOFON
Aan- en afmelden
Nieuwsbrief

CONTACT
www.de-ice.nl
info@de-ice.nl

